

De ouders van Julia en Sander zijn gescheiden. Al snel na de verhuizing van papa krijgt mama een nieuwe vriend. En na een tijdje heeft papa... ook een vriend! Dat is wel even wennen voor Julia en Sander, en ook voor de kinderen in hun klas.



De Vier Windstreken

ISBN 978 90 5116 316 2



9 789051 163162

Pardi – Guicciardini

De vriend van papa

De Vier Windstreken



Francesca Pardi

Desideria Guicciardini

De vriend van papa



De Vier Windstreken



Tekst van Francesca Pardi
met illustraties van Desideria Guicciardini

De vriend van papa



Bezoek ons op internet: www.vierwindstreken.com. Hier kunt u zich aanmelden voor onze nieuwsbrief en alle boeken en aanverwante artikelen vinden die leverbaar zijn.

Nederlandse tekst van M.E. Ander
Oorspronkelijke titel: *Qual è il segreto di papà?*
© 2013 De Vier Windstreken, Rijswijk, voor de Nederlandse uitgave
© 2011 Lo Stampatello, Milaan, Italië
© 2011 Illustraties: Desideria Guicciardini
© 2011 Tekst: Francesca Pardi
Alle rechten voorbehouden. Gedrukt in België
NUR 218 / ISBN 978 90 5116 316 2

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.



De Vier Windstreken

Dit is Julia. Ze is 6 jaar.



En dit is haar broer Sander.
Hij is 9 jaar.



Julia en Sander schrikken enorm als ze horen dat hun ouders gaan scheiden.

Papa was er zelden, hij was altijd aan het werk. Nu denken ze dat ze hem misschien nooit meer zullen zien.



Gelukkig is dat niet zo. Ze mogen hem in zijn nieuwe huis helpen met koken, en met zijn drieën spelen ze allerlei spelletjes en schilderen ze hun eigen kamer.



Er is afgesproken dat Julia en Sander een middag per week, een weekend per veertien dagen en, als het vakantie is, drie weken per jaar bij papa zijn.



Als papa een jaar in het andere huis woont, komt mama's nieuwe vriend Anton bij hen wonen.



Gelukkig kunnen Julia en Sander het goed met hem vinden en mama is altijd vrolijk en blij als hij er is.



Maar papa is altijd alleen. Soms willen Julia en Sander hem meenemen naar mama's huis, om weer met zijn allen te zijn. Dan schudt hij lachend zijn hoofd en doet heel geheimzinnig. Heeft hij soms iets te verbergen?



Julia en Sander willen hem vragen wat zijn geheim is.

