



AVI  
E4

# Hoera, ik kan lezen!

Om zelf te lezen • Om voor te lezen  
Met veel tekeningen • Met letters die prettig lezen  
ook als je dyslexie hebt



Berndes - Van Rijn

Luna's beestenboek

De Vier Windstreken

Monique Berndes  
Melchior van Rijn

# Luna's beestenboek

Luna is een heks.  
Maar niemand weet dat!  
Vandaag gaat ze naar het feest van Aisha.  
Daar zijn nog vier meisjes.  
Ze hebben allemaal grote pakjes mee.  
Luna kijkt naar het dunne pakje in haar hand.  
Dat kan ze Aisha toch niet geven?  
Ze legt het pakje op de grond  
en wijst ernaar met haar vinger.  
"Bier, vier, zier, breng dat dier naar hier!"  
Maar of dat goed afloopt...



LEESNIVEAU

	M	E	M	E	M	E	M	E
AVI	S	3	4	5	6	7	P	
CLIB	S	3	4	5	6	7	8	P

Heksen, verjaardag

Toegekend door Cito i.s.m. KPC Groep

ISBN 978 90 5116 318 6



9 789051 163186

De Vier Windstreken



AVI  
E4





Met dank aan IWAL Instituten voor Dyslexie voor het beschikbaar stellen van het lettertype dat wordt gebruikt in de serie "Hoera, ik kan lezen!". Dit lettertype is speciaal bedoeld voor mensen die moeite hebben met lezen.

# Luna's beestenboel

Tekst van Monique Berndes  
met illustraties van Melchior van Rijn

De Vier Windstreken



**Hoera, ik kan lezen!**

Op [www.vierwindstreken.com](http://www.vierwindstreken.com) kun je je aanmelden voor onze nieuwsbrief. Hier vind je ook al onze boeken en andere artikelen.

© 2013 De Vier Windstreken, Rijswijk  
Tekst van Monique Berndes  
Illustraties van Melchior van Rijn  
Alle rechten voorbehouden. Gedrukt in België  
AVI E4 / NUR 287 / ISBN 978 90 5116 318 6

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.



“Luna, schiet nou eens op!” roept mama.  
Luna glijdt snel via de trapleuning naar beneden.  
Vandaag gaat ze naar het feestje van Aisha  
en ze is een beetje aan de late kant!  
Mama fronst haar wenkbrauwen.  
“Moet er nu al een scheur in je nieuwe jurk?”



Luna kijkt meteen naar haar jurk.  
Die is gelukkig nog heel.  
“Dit is voor Aisha,” zegt mama.  
Ze drukt Luna een pakje in haar handen.  
“En je weet dat je niet mag toveren, toch?”  
“Ja, mam,” zucht Luna.  
Luna kijkt naar het dunne pakje in haar handen.  
Ze rammelt ermee. “Wat zit daarin?”



“Een boek over dieren,” zegt mama.

“Wat saai,” moppert Luna, terwijl ze haar jas aantrekt.

“Kom, Balt, we gaan!”

De zwarte kat lag net zo lekker op de bank te slapen.

Hij heeft helemaal geen zin om met Luna mee te gaan.

Maar hij moet wel!

Een kat hoort nu eenmaal bij zijn heks te blijven.



Luna steekt de straat over en loopt een pad in.  
Dan staat ze al voor het huis van Aisha.  
Aisha zit bij Luna in de klas.  
Ze weet niet dat Luna een heks is.  
Eigenlijk weet niemand dat!  
Luna gaat naar een gewone basisschool.  
Daar leert ze taal, rekenen en geschiedenis.  
Allemaal saaie dingen, vindt Luna.  
Ze wil liever leren toveren.  
Want dat is wat ze het liefste doet.  
Luna kent al best wat toverspreuken.  
Die heeft ze uit een oud boek van mama  
dat op zolder ligt.

Maar van papa en mama mag ze niet alleen toveren.  
Ze zijn bang dat er dan iets misgaat.  
Luna vindt dat allemaal onzin.  
Wat kan er gebeuren na een klein toverspreukje?  
Niks toch?



Luna opent de poort van een hoog, ijzeren hek.  
Ze wijst naar Balt.  
“Jij blijft hier!  
Als ik je nodig heb, dan roep ik je wel.”  
De dikke kat gaat lekker onder een struik liggen.  
Luna loopt naar de voordeur.  
Ze wil net aanbellen als ze iets hoort.  
Ze kijkt door het raam naar binnen.  
Aisha zit op de bank naast vier meisjes.  
Dat zijn haar vriendinnen.  
Ze zitten bij Luna en Aisha in de klas.  
En ze hebben allemaal grote pakjes mee!

