

Wat goed is voor mij, is goed voor mijn volk - Lodewijk I

Op een dag waait er een kroon voor de voeten van het schaap Lodewijk.
Vanaf dat moment is hij Lodewijk I, koning der schapen.
Maar voor hoelang?

OLIVIER TALLEC

LODEWIJK I, KONING DER SCHAPEN

De Vier Windstreken



OLIVIER TALLEC

LODEWIJK I KONING DER SCHAPEN

De Vier Windstreken



Een Vier Windstreken Prentenboek

ISBN 978 90 5116 551 7



9 789051 165517

LODEWIJK I KONING DER SCHAPEN

OLIVIER TALLEC



Op www.vierwindstreken.com kunt u zich aanmelden voor onze nieuwsbrief.
Hier vindt u ook al onze boeken en andere artikelen.

Nederlandse tekst van M.E. Ander
Oorspronkelijke titel: *Louis 1er Louis - Roi des moutons*
© 2016 De Vier Windstreken, Rijswijk, voor de Nederlandse uitgave
© 2014 Actes Sud, Arles, Frankrijk
Alle rechten voorbehouden. Gedrukt in ?????
NUR 273, 274 / ISBN 978 90 5116 551 7

Niets uit deze uitgave mag veelevoudigd en/of openbaar gemaakt worden
door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

De Vier Windstreken





Het is een stormachtige dag als Lodewijk het schaap Lodewijk I wordt, koning der schapen.



Een koning moet een scepter hebben om te regeren,
vindt Lodewijk I.



En een troon om recht te spreken, want rechtvaardige besluiten nemen is erg belangrijk.