



Een kleine muis ontdekt door zijn telescoop dat de maan een bol van steen is, en geen gatenkaas zoals hij en de andere muizen lang hebben gedacht. Als hij hoort dat er ooit al muizen hebben gevlogen, neemt hij een besluit: "Ik word de eerste muis op de maan!"

Een verbluffend mooi prentenboek van de illustrator van *Lindbergh* en *Mollenstad*.

Over *Lindbergh*:

Waanzinig mooie aquarel- en potloodtekeningen. – Trouw

Je kunt niet anders dan diep onder de indruk zijn van dit debuut. – Reformatorisch Dagblad



Een Vier Windstreken Prentenboek

ISBN 978 90 5116 563 0



9 789051 165630

Torben Kuhlmann

ARMSTRONG

De Vier Windstreken



Torben Kuhlmann

ARMSTRONG

De avontuurlijke reis van een muis naar de maan



De Vier Windstreken





Voorwoord

Nog niet zo lang geleden speelden kinderen met speelgoedruimteschepen en droomden ze ervan naar de maan te gaan. Er waren ook volwassenen die dat een spannende gedachte vonden, vooral ingenieurs en wetenschappers die iets begrepen van machines en wiskunde. De vraag was alleen: hoe. Niemand wist precies waar de maan zich in de ruimte bevond en niemand wist of mensen zo'n reis zouden overleven.

Dit fantasievolle verhaal over de eerste reis naar de maan is grotendeels waar. De uitdagingen en de problemen die moesten worden opgelost, de creativiteit en de toewijding, de testvluchten, de fouten die werden gemaakt, de tegenslagen, en ja, uiteindelijk het succes – het is allemaal min of meer gebeurd zoals hier wordt verteld. Meer nog dan de woorden laten de tekeningen zien hoe de eerste ruimtevaarders slimme oplossingen bedachten om hun ruimtevaartuigen en ruimtepakken zó te maken dat ze werkten. Zo landden uiteindelijk de eerste mensen op de maan.

Als jij na 1965 geboren bent, dan ken je dit verhaal over genialiteit en doorzettingsvermogen misschien nog niet. Daarom vertelt *Armstrong* het opnieuw – voor jou. En voor iedereen die grote dromen durft te dromen en problemen niet uit de weg gaat, net als de eerste ruimtevaarders.

Zoals de Latijnse spreuk zegt: *Ad astra per aspera* – langs moeilijke wegen bereik je de sterren.

Valerie Neal

*Voorzitter en curator van de afdeling ruimtegeschiedenis
van het Nationaal Lucht- en ruimtevaartmuseum:
Smithsonian Instituut, Washington D.C.*

ARMSTRONG

Torben Kuhlmann

ARMSTRONG

De avontuurlijke reis van een muis naar de maan



Op www.vierwindstreken.com kunt u zich aanmelden voor onze nieuwsbrief. Hier vindt u ook al onze boeken en andere artikelen.

Nederlandse tekst van Joukje Akveld

Oorspronkelijke titel: *Armstrong – Die abenteuerliche Reise einer Maus zum Mond*

© 2016 De Vier Windstreken, Rijswijk, voor de Nederlandse uitgave

© 2016 NordSüd Verlag AG, CH-8005 Zürich, Zwitserland

Alle rechten voorbehouden. Gedrukt in Litouwen

NUR 212, 274 / ISBN 978 90 5116 563 0

Niets uit deze uitgave mag worden veelevoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

De Vier Windstreken





Amerika, 1954

De sterrenkijker

Een kleine poot draaide aan het wielje van een grote telescoop. Een grijs snuitje tuurde omhoog. Ja, nu was het plaatje van de sterrenhemel helder en scherp.

“Ongelooflijk,” mompelde de kleine muis.

Elke nacht keek hij door zijn sterrenkijker. Vooral van de maan kreeg hij geen genoeg. Eerst stond ze groot en rond aan de hemel. Daarna werd ze steeds smaller, tot je alleen nog een dun sikkeltje zag. De nacht daarna was ze zelfs helemaal verdwenen.

Alles wat de kleine muis zag, schreef hij heel precies op.





De muizen van de stad ontmoeten elkaar vaak op een geheime plek. Het stond er vol kisten en dozen, helemaal tot aan het plafond. Met al het lekkers dat daarin zat, was het een echt muizenparadijs. De kleine muis was er net naar op weg.

AM

PECORINO



BEST BEFORE
OCT 1955

Trots liet de kleine muis de andere muizen zien wat hij door zijn telescoop had ontdekt.

“De maan is een reusachtige bol van steen!” vertelde hij opgewonden en met schitterende ogen. “Het licht van de zon laat de maan schijnen en...”

Midden in zijn zin stopte hij. Niemand luisterde meer. De andere muizen wilden niet horen wat de kleine muis te zeggen had. Ze geloofden namelijk iets heel anders...





BIG
CHEESE

MOON