



De Vier Windstreken



Rocio Bonilla

Zus & Broer

De Vier Windstreken

Broer & Zus

Rocio Bonilla



Broer & Zus

Rocio Bonilla

Mijn zus is een vervelende neushoorn!



De Vier Windstreken



Voor Júlia, Blanca en Enric, mijn oneindige inspiratie.
Realiteit overwint fictie bijna altijd

Voor Ruth, met onvoorwaardelijke liefde van een oudere zus

Broer & Zus

Rocio Bonilla



Op www.vierwindstreken.com kun je je aanmelden voor onze nieuwsbrief.
Hier vind je ook al onze boeken en andere artikelen.

Nederlandse tekst van Mariella Manfré
Oorspronkelijke titel: *Hermanos!*
© 2018 De Vier Windstreken, Rijswijk, voor de Nederlandse uitgave
© 2018 Edicions Bromera, S.L. Spanje
Alle rechten voorbehouden. Gedrukt in Spanje
NUR 273, 274 / ISBN 978 90 5116 675 0

Niets uit deze uitgave mag worden veeleelvoudigd en/of openbaar gemaakt
door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.



De Vier Windstreken

Mijn zus is stom.





Elke maandag en woensdag na school
lopen we samen naar huis.

Ik moet dan altijd haar hand vasthouden.
Ze doet net of ik nog heel klein ben.

Maar ik ben niet zo klein meer.
Ik kan ook grotekinderdingen doen.
Ik kan bijvoorbeeld heel goed knippen
zonder mezelf pijn te doen...



En ik ben slim en grappig,
zelfs als we iets stoms moeten doen.

