

School, wat is dat voor iets?

Het kleurenmonster is een beetje zenuwachtig.
Hij gaat vandaag voor het eerst naar school
en hij heeft geen idee wat dat inhoudt.

Wees maar niet bang, monster! Er wachten daar nieuwe
avonturen op je, en je zult veel nieuwe vrienden maken.

*Ga met het kleurenmonster mee naar school
en ontdek wat hij allemaal meemaakt!*



Een Vier Windstreken Prentenboek

ISBN 978 90 5116 736 8



9 789051 167368

ANNA LENAS

Het kleurenmonster gaat naar **SCHOL**

De Vier Windstreken



ANNA LENAS

Het kleurenmonster

gaat naar **SCHOL**



De Vier
Windstreken

In *Het kleurenmonster* leerde je over de verschillende emoties:



Ook van Anna Llenas:

- *Het kleurenmonster*
- *Kleine mol raast maar door*

Bij de prentenboeken over het kleurenmonster is ook een set van zes pluche monsters, een kartonboek en een kleurboek verkrijgbaar.



Op www.vierwindstreken.com kunt u zich aanmelden voor onze nieuwsbrief. Hier vindt u ook al onze boeken en andere artikelen.

Nederlandse tekst van Antje Schoehuys-Blaak
Oorspronkelijke titel: *El monstruo de colores va a la cole*
© 2019 De Vier Windstreken, Rijswijk, voor de Nederlandse uitgave
Copyright © Anna Llenas, 2018
www.annallenas.com

Voor het eerst uitgebracht in Spanje, door Editorial Flamboyant S. L.
in 2018 onder de titel *El monstre de colors va a l'escola*.
Alle rechten voorbehouden. Gedrukt in Nederland
NUR 273, 274 / ISBN 978 90 5116 736 8

Niets uit deze uitgave mag worden veelevoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.



ANNA LLENAS

Het kleurenmonster gaat naar **SCHOOL**



De Vier Windstreken

Hallo monster!
Ik moet je iets vertellen...
Vandaag ga je voor het eerst naar school.



Wat is dat voor iets, school?



Een gevaarlijke plek
met allemaal wilde dieren?

Een toverwolk waarmee je kunt vliegen?



Of een oerwoud vol gevaar?

Hier is je rugzak.
Je kunt er alles in doen wat je nodig hebt.



helm



bril
tegen buitenaardse
wezens



middeltje tegen
vleermuizen



laser
(voor de zekerheid)



Maar waarom pak je al díé dingen in?
Je hebt alleen je jas en een schrift nodig!



Kijk, dit is jouw school.
Het wordt vast heel leuk, monster.

Dááág...



Dit is Tessa, je juf.