



Alle dieren in de jungle hebben bijzondere kleuren. Meneer Leeuw vindt zijn eigen kleuren daarom behoorlijk saai. Daar moet verandering in komen, vindt hij, want hij is tenslotte de koning van de jungle. Al snel gaat hij op zoek naar de mooiste kleur voor zijn vacht. Zal hij de juiste kleur vinden of leert hij dat het misschien toch beter is om gewoon jezelf te blijven?



Een Vier Windstreken Prentenboek

ISBN 978 90 5116 929 4



9 789051 169294

Nastja Holtfreter

MENEER LEEUW WIL KLEUR

De Vier Windstreken



Nastja Holtfreter

MENEER LEEUW WIL KLEUR



De Vier Windstreken



Lees ook van deze maker:

Mijn bonte beestenboek

Van hemelsblauw tot knalgeel

Wij

Mijn wereld vol woorden



Nastja Holtfreter

MENEER LEEUW WIL KLEUR



Op www.vierwindstreken.com kunt u zich aanmelden voor onze nieuwsbrief.
Hier vindt u ook al onze boeken en andere artikelen.

Nederlandse tekst van Monique Berndes
Oorspronkelijke titel: *Herr Löwe trägt heut' bunt*
© 2022 De Vier Windstreken, Rijswijk, voor de Nederlandse uitgave
Copyright © 2021 Magellan GmbH & Co. KG, Bamberg, Duitsland
Alle rechten voorbehouden. Gedrukt in Nederland
NUR 273, 274 / ISBN 978 90 5116 929 4

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt
door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.



De Vier Windstreken

A colorful illustration of a jungle scene. In the center, a yellow lion with a large brown mane sits looking slightly to the left. To the right, a toucan with a large blue and red beak sits on a purple branch. To the left, a red and blue parrot sits on a black branch. Below the lion, a blue and white mandrill sits on a green leaf. In the bottom left, a green frog with red eyes sits on a large green leaf. The background is filled with various green leaves, flowers, and butterflies in shades of blue, purple, and yellow.

Zie je dat grote **gele** dier, met die **bruine** manen? Dat is Meneer Leeuw en hij heeft een probleem.
In de jungle wonen allerlei dieren met bijzondere kleuren. Meneer Leeuw vindt zijn eigen kleuren daarom behoorlijk saai.
“Jakkes,” gromt hij op een dag. “Iedereen is mooier dan ik. Daar moet ik iets aan veranderen. Ik hoor hier de mooiste te zijn!”

Hmm, **rood** is best een mooie kleur, denkt Meneer Leeuw.
Het staat voor kracht en temperament. En dat past wel bij mij,
want ik ben tenslotte de koning van alle dieren.



Meneer Leeuw kijkt naar een struik met **rode** bessen.
Hij krabt zich achter de oren en denkt: zal het hiermee lukken?
Hij grijpt wat bessen uit de struik en wrijft het **rode** sap
door zijn vacht.





Maar wat is dat? De vacht van Meneer Leeuw wordt **oranje** in plaats van **rood**.

Het enige rode is zijn kop en dat komt omdat hij heel erg boos is.

“Kan iemand mij uitleggen waarom ik nu **oranje** ben?” brult Meneer Leeuw.

“Ik weet wel hoe dat komt,” zegt het lieveheersbeestje.

“Als je **geel** met **rood** mengt, krijg je **oranje**.”

“Dat lijkt veel te veel op mijn eigen kleur,” broemt Meneer Leeuw.

“**Oranje** is nog saaier dan saai.”